

Indlæg fra AskøNyt juni 2014:

"Det eneste jeg får i løn, er dit smil" - en beretning fra en frivillig i Købmandsbutikken og et opråb om mere frivillig hjælp

- Har du nogensinde tænkt på, at personen som står og ekspederer dig oppe hos købmanden gør det, fordi han/hun er en ressourceperson med overskud, som stiller sin frivillige arbejdskraft til rådighed til gavn for os alle?

- Har du nogensinde tænkt: "Hvad laver de egentligt oppe i købmanden?"

- Har du nogensinde tænkt: "Hvor kommer varerne i butikken fra?"

- Har du nogensinde tænkt: "Hold kæft, hvor er det nogle stærkt overdrevne priser de tager, deroppe i den lille butik?"

Dette er en beretning om en helt almindelig lørdag i butikken. Måske denne beretning kan give dig et svar.

Beretningen er fortalt af en af de frivillige, som i perioder står i butikken. Hun står i butikken, fordi hun kan, og fordi det betyder noget for hende at gøre en forskel for Askø-Lilleø, og alle os som kommer eller bor her.

Husk på, at Andelsforeningen Askø Købmandshandel ejes af andelshaverne og alene er baseret på frivillig arbejdskraft.

INGEN får løn, ingen får noget til indkøbspris, og ALLE gør det af samme grund som vores "forfatter".

"Det er lørdag morgen, og solen skinner. Dagen starter kl. 8.00 i butikken med at tænde for ovnen. Jeg ifører mig derefter handsker, og tager dagens "kolde dukkert" - Jeg skal ind i fryseren og hente 24 tebirkes, 12 snegle, 15 håndværkere og gud ved hvor mange rundstykker, som alle skal bages og pakkes inden klokken er 9.00, hvor butikken åbner.

Jeg sætter virkelig pris på, at Arne har sørget for, at franskbrød ligger klar til bagning. Så kan de komme i ovnen inden rundstykkerne. Han har oven i købet tænkt på alle de stakler, som "glemte" at bestille et brød, mig selv inklusive. Så der er rigeligt med brød i dag. Mindst fem ekstra "ikke bestilte brød" ligger klar.

Kort inden døren til butikken åbnes, sættes kedlen over til en kop Nescafé.. kaffe!!!

To timer og mange kunder senere kommer jeg i tanke om min kaffe. Kedlen er blevet kold. Der er nu faldet ro på efter det første "morgen-rykind", så nu kan kaffen brygges og nydes.

Med koppen i hånden går jeg ud i køkkenet, hvor ovnen nu har overstået dagens dont, og rydder op efter bagningen. Alt vaskes og sprittes af. Derefter kontrolleres hylderne i butikken, og der fyldes op med de varer, som gemmes på lageret.

En enkelt syvsover kommer ind i butikken og efterspørger brød.

- Han må være "ny" på øen, tænker jeg. Ellers havde han nok bestilt dagen før, eller i det mindste husket at komme tidligt, når butikken åbner.

Mit gode hjerte og ønsket om, at han får en god dag medfører, at han får lov at købe det brød jeg ellers havde bagt til mig selv. Jeg kan jo altid bage et senere.

Kl. 12.00 plejer vi at lukke om lørdagen, men denne lørdag ved jeg, at Arne og Per kommer med varer, så jeg lader være med at lukke, og bruger tiden på at klargøre hylder og baglokalet til varemottagelse, samtidig med at jeg ekspederer det næste rykind, som altid kommer "5 minutter efter lukketid."

Det er superhyggeligt, og der udveksles nyttige informationer om åbningstiderne på lossepladsen, hvem der sidst var med færgen, og om man skal bestille billet til bilen i disse sommertider.

Birgit og familien kommer og hjælper med at prissætte varerne og få disse ud på hylderne. Der diskuteres heftigt, om priserne fra Dagrofa skal ganges med det ene eller det andet, taget i betragtning af Dagrofas vejledende indkøbspriser, som er alt for høje.

På den anden side skal vi have dækket udgifterne til moms, færge, diesel og "varespild som udløber på datoen..." Vi ender altid med et fornuftigt kompromis, men skal dog tage hensyn til, at vi også lige skal hente en krone til at dække for mælken, som altid udløber på datoen.

Jeg er glad for de ekstra hænder, som hjælper med at få varerne ind på hylderne. Det er godt, at folk vil tage en times pause fra græsplæneklipperen og havens opgaver.

Kl. 14 er vi færdige, og kassen tælles op. Varerne er igen på hylderne, og jeg er opdateret på den sidste gode sladder og om det sidste salg af et sommerhus.

Nu skal jeg dælme hjem og have en kælderhold fra butikken og en sildemad - jeg køber et rugbrød i stedet for mit franskbrød.

Tak til alle jer, som har smilet til mig i dag! - Det er nu den bedste løn på sådan en smuk lørdag."

Har du også overskud i hverdagen/weekenden, og har du lyst til at sikre fremtiden for Købmandshandlen? Så vil vi meget gerne høre fra dig. De få timer du yder, kan sagtens gøres til en "familietur", hvor børnene hjælper med at fylde op på hylderne, mens mor eller far ekspederer.

Kom og meld dig under fanerne, vi er klar til at tage pænt imod dig med et stort smil ☺

Vi glæder os til at se jer igen i vores lille købmandsbutik.

Vil du vide mere om købmanden? Så kig her: www.askoe-koebmand.dk

"Øen har to livsnerver. Den klart vigtigste er færgen. Men købmanden er også rigtig vigtig. Uden den er der ingen ø."
Citat løst efter ASG's formand Per Skov Madsen