

21. januar 2017

Kære Gunnar, kære præsidium for De Hanegale, Morgenklubben & Tirsdagspigernes venner.

På Lørdagskyllingernes vegne tak for den omsorgsfulde og muntre hilsen i anledning af vores afslutningsfest for sæsonen 2016. Brevet blev læst op under den i øvrigt meget muntre og hyggelige fest og blev modtaget i den samarbejdsånd, det er skrevet.

I det hele taget var det tydeligt, at De Hanegales ve og vel ligger Lørdagskyllingerne lige så meget på sinde, som omvendt. Vi sætter meget pris på det generelt gode samarbejde med De Hanegale og vi er sikre på, at vi også i den kommende sæson vil være i stand til at finde gode løsninger på de udfordringer vi har med tiderne.

Den til tider lidt overdrevne hane-spankulering er de fleste af os også i stand til at tage med et smil. Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at visse mere tyndhudede Kyllinger til tider kan lade sig provokere af visse højt-galende haner. Én af de mere poetiske skrev en sang til afslutningsfesten om sådan en begivenhed (som efterhånden har nogle år på bagen).

Hymnen er vedhæftet. Som det ofte er, antog poeten, at overdrivelse fremmer forståelse ☐

På vegne af Lørdagskyllingerne og damer samlet til afslutningsfest, de varmeste nytårshilsener og ønsker for den kommende sæson

John

OBS:

Se sang fra Kyllingerne på næste side.

Mel: højt på en gren

Højt på en green , en kyelliing
Sim sala dim bum basala du sala dim
Højt på en green en kylliing stod

Så kom en hæsliig Hane
Sim sala dim bum basala du sala dim
Så kom en hæsliig hane heen

Han talte hånsk til kyllingen
Sim sala dim bum basala du sala dim
Han talte hånsk til kyllingen, FØJ

Så tænkt' en kylling Øv bøv
Sim sala dim bum basala du sala dim
Og skød så hanen i æ røw

Nu er den stakkels hane
Sim sala dim bum basala du sala dim
Nu er den stakkels hane død

Så kan den tapre kyyylling
Sim sala dim bum basala du sala dim
Så kan den tapre kyyylling slå.

